

A photograph of several children in white robes, likely during a church service. The children are holding long, thin sticks. The background is dark with some warm lights, possibly candles or a fireplace. The text is overlaid on the image.

Kirkebladet

Simon Peters kirke

December-januar-februar 2012

33. årgang nr. 1

Nyt fra menighedsrådet

Ved menighedsrådsformand Tove Møller
og sognepræst Birgitte Molin



Høstkollekt

Offergang og auktion i forbindelse med kirkens fødselsdag den 4. september endte med 5822 kr., der er blevet fordelt ligeligt mellem KFUM's Sociale Arbejde i Danmark samt Simon Peters sogns Menighedspleje.

Hvor hører man bedst?

Hvor sidder man bedst i kirken, hvis man ikke hører alt for godt? Menighedsrådet har nyligt udarbejdet en oversigt over de pladser i kirken, der byder på de bedste lydforhold. Oversigten findes i kirkens foyer. Brug den, så du får mest muligt ud af gudstjenesten.

Taxa-nyordning

Bor man i sognet (eller er sognebåndsløser) og har brug for taxatransport til gudstjenesten, er man velkommen til at bestille en taxa på kirkens regning som omtalt nederst side 14. Som noget nyt indbefatter en bestilling af kirketaxa kun turen til kirken. Efter gudstjenesten (og eventuel kirkekaffe eller kirkefrokost) kan hjemtur så bestilles med hjælp fra kirketjeneren. Eventuel samkørsel med andre kirkegængere kan også være en mulighed, alle kan være åbne overfor.

Tak til Benjamin König

I efteråret har Benjamin König fungeret i sognepræst Michael Markussens sted. Også i december måned får vi lov at nyde godt af Benjamins hjælp, inden Michael vender hjem efter sin studieorlov i Oxford. Stor tak til Benjamin for det gode fælles efterår og velkommen tilbage til arbejdet til Michael!

Juleaften

For anden gang vil der juleaften blive afviklet tre gudstjenester i Simon Peters Kirke, hvoraf den første kl. 12.30 vil være på engelsk for den internationale menighed. I Brændkjærkirken vil der traditionen tro være mulighed for at deltage i en juleaften i fællesskab fra kl. 17.30-21.30. Se nærmere opslag i og udenfor kirken.

Nytårsaftensdag

Nytårsaftensdag den 31. december kl. 15.30 synger vi nytåret ind med de kendte nytårs-salmer. Efter gudstjenesten samles vi i kirkens foyer og ønsker hinanden et godt nytår. Denne gudstjeneste er efterhånden blevet en festlig tradition, inden vi går hjem til dronningens nytårstale og nytårsmiddagen.

4. marts 2012

Ovennævnte søndag vil vores sogn igen være aktiv deltager i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Menighedsrådet håber, at mange allerede nu vil sætte kryds i kalenderen ud for denne vigtige søndag.



Fra årets ivrige høstauktion: "Far, har du mon flere penge i din pung? Jeg har nemlig allerede brugt alle mine!"

Advent og jul for alle og enhver!

Ved sognepræst Birgitte Molin



Læs her om en række vidt forskellige gudstjenester, som er åbne for enhver, der har lyst til at opleve en enkel og ligefrem formidling af, hvorfor vi fejrer advent og jul. Gudstjenesterne er altså ikke forbeholdt en bestemt gruppe, men er åbne for alle, der har lyst til at være med og dele gudstjeneste med andre end dem, man plejer at dele kirkebænk med.

Onsdag den 7. december kl. 10.00

kommer Marielunds beboere og dagcenterbrugere til adventsgudstjeneste. Marielund er et center for socialpsykiatri. Som altid er gudstjenesten kendetegnet ved, at vi synger kendte salmer og hører evangeliet på en enkel og jordnær måde – undertiden også i form af dialog menighed og præst imellem. Vi begynder med en kop kaffe og et rundstykke i konfirmandstuerne.



Fra Munkevængets skoles juleafslutning i kirken 2010

Tirsdag den 13. december kl. 9.30 og

onsdag den 14. december kl. 10.00

bliver julens glædelige historie fortalt i øjenhøjde med de mindste.

Tirsdag indbydes sognets vuggestuer, dagplejere og andre 3-6 årige og deres voksne, der måtte have lyst til at være med. Onsdag er målgruppen de 3-6 årige.

Tirsdag den 13. december kl. 19.00

får vi besøg af beboere fra blandt andre bofællesskaberne på Skovvejen, Levisonsvej og Gramrolighed. Vi begynder med en snak over en kop kaffe/te i konfirmandstuerne. Derefter holder vi aftengudstjeneste med kendte, enkle salmer og julens evangelium fortalt i billeder og ord. Som altid slutter "socialgudstjenesten", som disse gudstjenester er blevet døbt, med nadver.

Onsdag den 21. december er sidste skoledag,

hvor Munkevængets skole, Parkskolen og Dyrehaveskolen holder juleafslutning i kirken henholdsvis kl. 8.30, kl. 10.00 og kl. 11.00. Det er en utrolig forventningsfuld juleferiestemning i kirken den dag, så vel mødt både forældre og bedsteforældre og andre, der gerne bare vil være glad!

Torsdag den 22. december kl. 10.00

kommer Udviklingscenter Kolding igen på julebesøg. Vi synger et udvalg af de traditionelle julesalmer og hører om, hvorfor vi egentlig fejrer jul.

Og nået så langt er det næsten jul. Læs eventuelt videre om julens gudstjenester på side 14.

Jul så det swinger ...

Ved organist Ejvind Amorsen



I Simon Peters Kirke bydes der på en anderledes julekoncert med orkestret Amazing Grace søndag den 11. december kl. 12.30. Læs mere nedenfor om den særlige genre og middagskoncert, der venter os 3. søndag i advent.

Negro Spirituals og gospel

Hvem kender mon ikke salmen Amazing Grace? Teksten til denne salme er skrevet i 1773 af en engelsk præst ved navn John Newton, og salmen er siden sunget verden over. John Newton var slavehandler, før han blev præst, og det er ikke tilfældigt, at salmen fandt vej til de sortes musik. Vi kalder de sortes musik for negro spirituals og gospel. Oprindelsen til trods, nemlig slaver-

nes klagesang i mange tilfælde, er det oftest sprudlende glad og livsbekræftende musik. Det er i hvert fald ikke ukendte ord at behæfte genren med. Orkestret Amazing Grace, som vi kan opleve ved dette års julekoncert, holder sig ikke tilbage og siger om programmet, at det er "Musik så englens synger!"

Orkestret Amazing Grace

Amazing Grace fortolker spirituals og gospel i et jazzrelateret tonesprog, inspireret af den musik, som blev spillet og sunget af de sorte i kirkerne i det sydlige U.S.A. De liflige og medrivende toner ledsages af små fortællinger om musikkens oprindelse og historie, og de fremmødte får mulighed for selv at røre sangstemmerne.

Amazing Grace består af flg. seks erfarne jazzmusikere, som siden 1996 har givet flere hundrede kirkekoncerter: Verner Thomsen, klarinet og saxofon, – Henrik Lund, trommer – Marc Davis, bas – Almaz Yebio, sang – Kjeld Lauritsen, klaver – Børge Ehler, basun.

Middagskoncert 3. søndag i advent

Vi indbyder alle til først at deltage i søndagens højmesse kl. 10.30. Efter højmassen serveres en sandwich og en kop kaffe eller te i konfirmandstuerne. Selve koncerten begynder kl. 12.30. Der er fri entré – alle er velkomne.

Musikudvalget



Mens vi venter på ...?

Ved fungerende sognepræst Benjamin König



Advent – at vente og forberede os

Så er den der igen, ventetiden, eller skulle man sige forberedelsestiden. Det er vel, som man har det med det. Advent er tiden, hvor man venter på jul, på festen, der markerer, at Jesus kom til verden. Advent er også tiden, hvor man forbereder sig på verdensdommen, altså på Jesu dom over verden. I gamle dage gjorde man det ved at faste.

Vente på Godot

Nu kunne man tro, at ventetiden bare er noget, der skal overstås, men både for de ventende og for de forberedende er ventetiden en kostbar tid. Det er ikke som i Samuel Becketts teaterstykke, "Mens vi venter på Godot", hvor vagabonderne Vladimir og Estragon venter på, at en person ved navnet Godot skal komme, for at mødes med dem. For de to er ventetiden en uudholdelig tid med larmende tavshed og tale for talens skyld, for at holde stilheden ud. Det, de to venter på, sker nemlig aldrig, og en gang i mellem glemmer de helt, at de venter.

Vente på Jul

I adventstiden venter og forbereder man sig derimod på noget, der allerede er sket. Jesus er kommet til verden, har afsagt dommen. Hvorfor venter man så? Det gør man, fordi det i ventetiden bliver særlig klart, hvad det betød, at Gud blev menneske. Vente-

tiden giver således plads til refleksion, tid til eftertanke. Tid er, som bekendt ikke noget man har, men noget man tager, advent er således den tid, man tager. For en gang skyld kan vi altså glæde os over al den tid, vi får her ved kirkeårets begyndelse. Denne glæde præger adventstiden, og det er forskellen mellem at vente på Jul og at vente på Godot.

Mens vi venter

Ventetiden kan markeres på mange måder. Nogle nøjes med at tænde et lys hver søndag i advent. Andre åbner lågerne på en julekalender. Rigtig mange ser DR's eller TV2's Julekalender. Nogle faster, men de fleste spiser en hel del mere. I kirken synger vi de dejlige adventssange f.eks. "Gør døren høj, gør porten vid!" og "Blomstre som en rosen-gård". Teksterne, man læser og prædiker over i adventstiden, står ligeledes i afventningens og forventningens tegn. Alt retter sig altså mod Jul, mod Jesu fødsel. Glædelig ventetid!



International julefest 10. december kl. 17-21

Ved tværkulturel sognemedhjælper i Kolding Provsti Elizabeth Padillo Olesen



Julen – tid for samvær

Så er julen på vej, en velkommen tid til at samles som familier og venner rundt omkring bordene med dejlig mad, samles rundt omkring juletræerne og julelysene i hjemmene. Det er tid til at se lysets store værdier i mørke dage. Det er tid til at se frem mod nogle fridage fra det daglige arbejde og lære at nyde at være sammen med dem, man elsker. For dem, hvis familier bor langt væk, er julen også tid til at rejse for at være sammen med dem, man holder af på trods af store afstande. Julen er en velkommen tid til at gøre det, vi ikke gør til hverdag. Julen er en særlig tid, en tid til at udtrykke kærlighed, en tid til at give og til at modtage.



Maleri til jul: Lys med lænker, der er sat fri

Julen – Gud bliver menneske

I kirkens verden er julen ikke blot en tid for fejring af vores menneskelige fællesskab. Det er tillige en tid, hvor verden fejrer Guds inkarnation, at Gud bliver menneske i Jesus, vil være sammen med os og viser forståelse for vores menneskelighed. Julen bliver derfor en universel fest for fejring af Guds kærlighed midt i blandt os. Og ingen forskelle i kultur eller religion kan sætte grænser for Guds kærligheds magt.

10. december kl. 17-21

Den 10. december afholdes der international julefest ved Simon Peters Kirke. Denne fest har i mindst 12 år været afholdt ved Brændkjærkirken, men for første gang holder vi julefesten i Simon Peters Kirke fra kl. 17-21.00. Der plejer at samles mere end 25 nationaliteter med deltagelse af danskere, nye danskere, immigranter eller udlændinge både fra Kolding og uden for Kolding. Julen fejres med fælles julesange, lege for voksne og børn, musikalsk optræden og fælles julemåltid, hvor deltagerne bidrager til et fælles tag-selv-bord. Denne aften rummer mulighed for at genfriske gamle venskaber, finde nye venner eller skabe nye kontakter. Kom og vær med. Lad os fejre julens højtid og fest på tværs af kulturelle og nationale skel. Sammen kan vi få en oplevelse af, hvordan julen fejres i mange forskellige lande. Vi kan udtrykke vores kærlighed til hinanden, også til dem, vi ellers ser som anderledes og fremmede.

Vel mødt!

Opråb: Kære venner, bland jer!

Ved menighedsrådsmedlem Marianne Jespersen



Det har fyldt meget i medierne hen over sommeren, at vi i Kolding nu har et stort sogn, Kristkirkens sogn, hvor man ikke længere kan blive viet, hvis man har været gift før. Bortset fra, at det har givet Folkekirken en masse dårlig omtale, har det givet anledning til mange overvejelser for mig som menighedsrådsmedlem.

Tre forskellige følelser

For det første har det gjort mig rigtigt ked af det. Tænk, at mennesker, der kommer glade til præsten, med nyheden om, at de har fundet den rette at dele liv og kærlighed med, nu bliver afvist af deres eget sogn. Det gør mig trist på kirkens vegne.

For det andet gør det mig vred. Tænk, at et menighedsråd har så stor magt, at det kan beslutte, at en stor del af sognets medlemmer ikke længere kan betjenes i deres eget sogn. Tænk, at præster kan tage for givet, at byens andre præster glade siger ja til at gøre deres arbejde.

For det tredje gør det mig kamplysten. Det må ikke ende med, at folk, der af forskellige gode grunde løser sognebånd, ikke længere kan stille op til menighedsrådsvalg, som nogen politikere straks foreslog i sommer. Det ville blandt andet gå hårdt ud over Simon Peters kirkes menighedsråd – hvor der sidder flere, der har løst sognebånd.

Menighedsrådenes magt

Menighedsråd har langt større magt, end man går og tror. Ikke bare i forhold til ansættelse af præster og andre medarbejdere – men i forhold til at præge sognet i retning af åbenhed – eller i retning af eksklusion og lukkethed.

Derfor dette opråb: Kære venner! Bland jer! Søg indflydelse, så kirkens liv kommer til at afspejle den store mangfoldighed, som I udgør, alle I folkekirkemedlemmer med vidt forskellig baggrund, vidt forskellige holdninger og meninger. Præg kirken! Stil op til det kommende menighedsrådsvalg november 2012 – bland jer i debatten, meld jer til at præge arbejdet i et konkret udvalg, der særligt interesserer jer. I er mere end velkomne!

Fortsat Folkets kirke

Lad os sammen sørge for, at vi alle sammen stadig kan identificere os med det, der sker i Folkekirken. Lad os hylde mangfoldigheden, åbenheden og rummeligheden. Lad ikke kirken blive en "os-og-dem-kirke", men et sted, alle kan føle sig velkomne – uanset hvor mange gange de har været gift. Folkekirken skal blive ved med at være folkets kirke!



Jeg vier fraskilte

Ved sognepræst Birgitte Molin



Rummelighed!

I sensommeren stod det klart, at præsterne i Kristkirkens sogn ikke ønsker at vie fraskilte. Det forstår jeg ikke. Når det er sagt, vil jeg forsvare mine kollegers berettigelse til at høre hjemme i Folkekirken med de synspunkter, der er deres. Jeg er glad for at være del af en grundtvigsk frihedstradition. Den har givet os en rummelig folkekirke, hvor forskellige kirkelige traditioner og stemmer har udfordret hinanden. Den respekt og dét frisind skal vi stå værn om.

Ægteskabet

Men jeg vier altså fraskilte. Ikke fordi jeg tænker småt om ægteskabet og synes, at det kan være lige meget, om det holder eller ej. De mange skilsmisser efterlader sig et utal af tabere, bortset fra de gange, hvor skilsmissen må betragtes som en smertelig vinding. Men omkostningerne er store, så det er let at have hjertet med i at slå et slag for det livslange forpligtende forhold mellem to. Parterapeuten Ann Watson udtaler da også i et interview for nyligt: *"Inden for de seneste år kommer der nu flere, der fortryder skilsmissen. Måske er vi for hurtige til at vælge skilsmissen? Har man været sammen med sin partner i 12 år, vil det tage 12 år at få en god og intim ven én gang til. Man finder heller ikke en mand eller kvinde, der elsker ens egne børn så meget, som den rigtige forælder gør..."* Kommunikation er næste altid problemet; så en kærlig, respektfuld kommunikation kan løse mange problemer. Et andet råd, der kræver mere accept end handling, er at erkende de

komplikationer, et parforhold altid uundgåeligt vil have."

Evangeliet

Ikke for ingenting betragtede Luther ægteskabet som en af Gud villet og velsignet stand - kun overgået af evangeliet selv. Lige netop derfor vier jeg fraskilte: For ikke at gå glip af nogen lejlighed til at forkynde evangeliet for alle os, der kan have nok så svært ved at holde af og holde ud. Jeg sætter ægteskabet højt, men det overgås af evangeliet selv: At vi i Jesus møder Guds dom og barmhjertighed mod os. At Jesus er Guds evige ord, der går ind i vore skiftende tider i medgang og modgang, med sejre og nederlag. Bibelen fortæller realistisk og håbefuldt om dét at være menneske i lyset af Guds utrættelige kærlighed til os. Historien om dén kærlighed kan vi ikke lytte til eller fortælle for tit.

Gave og opgave

Så jeg tænker stort om Bibelens udtømmelige bibliotek, og jeg tænker stort om ægteskabet og løftet. Jeg glemmer ikke, da min nuværende provst i en studiekreds en gang for mange år siden sammenlignede vielsesattesten med et frihedsbrev. Den gik rent ind, for det var sådan, jeg selv havde oplevet det: At der er en frihed i at blive viet og bundet til en anden. Vide, at nu er det dér, i lige netop dét forhold, jeg skal investere mig selv. Og så er der jo kun tilbage at ånde lettet op, hvis det viste sig, at man blev gift med den rigtige: Et menneske, der også over tid både

ville og magtede parforholdet. Alene kan man jo ikke. Og hvor mange oplevede ikke, som årene gik, at der stødte forhold til, de ikke i deres vildeste fantasi havde drømt om? Nogen tager konsekvensen og lader sig skille. Andre bliver sammen – af mange gode eller mindre gode grunde.

Ingen forskel på folk

Men løftebruddet kan aldrig afgrænses eller reduceres til at være skilsmissen i ydre, juridisk forstand. Nej, løftebruddet er alt det, vi i det stille går og siger og gør, der er alt andet end "at elske og ære" den anden. Hver gang vi dyrker vores "individualisme og selvcentrering", som parterapeuten med rette taler om, så bryder vi løftet og svigter den anden, om vi nu fortsætter ægteskabet eller vælger skilsmissen. *"Der er nemlig ingen forskel på folk, alle har syndet og er langt fra Gud. Alligevel tager Gud imod os – som en ren forøring og selvom vi slet ikke har fortjent det. Det sker, fordi Jesus Kristus har købt os fri."* Set i det skarpe og næsten blændende perspektiv, Paulus her opridser, har enhver af os svigtet, gifte som fraskilte.

Kun Gud, der ser i det skjulte, kender det fulde omfang af vore svigt og løftebrud. *"Den af jer, der aldrig selv har gjort noget forkert, kan jo kaste den første sten"*, svarer Jesus derfor lavmælt de skriftkloge, der kommer til ham med kvinden, grebet i ægteskabsbrud.

Alligevel tager Gud imod os

Så er der noget, mødet med den fraskilte kalder på, så kender jeg egentlig ingen andre ord for det end det gode gamle ord ydmyghed. Hvad ved jeg om, hvad der skete og hvorfor? Hvad kender jeg til, hvad der blev kæmpet, grædt og lidt? *Gud ved.* Jeg kan kun lytte og bede til, at sår må læges og en ny tilværelse efter bruddet langsomt blive til. Og skulle han eller hun ad åre finde troen og modet til igen at stå foran alteret i kirken, igen en gang at turde høre og tro Guds evige ja og sit eget og den andens skrøbelige ja, skal jeg være den første til at forkynde evangeliet: *"Alligevel tager Gud imod os"*.



Vinterlig fordybelse i bibelske tekster

Ved sognepræst Birgitte Molin



Den fælles meditative læsning af den kommende søndags evangelietekst fortsætter denne vinter. Datoerne er hverdagsaftenerne 21. februar og 28. marts. I januar får vi igen besøg af sognepræst og forfatter Lene Højholt. Lørdag 28. januar kommer hun og fortæller om sin nye bog, der udkom 25. august 2011.

Lørdag med Lene Højholt

”At blive menneske. Meditativ fordybelse i den bibelske urfortælling” er titlen på den nye bog, vi skal samles om lørdag 28. januar kl. 10-16 i menighedslokalerne. Bogen forudsættes ikke læst, men kan lånes af mig, hvis man har lyst til at kigge lidt. ”Den bibelske ur-fortælling” er de fortællinger, vi finder allerførst i Bibelen i 1. Mosebog: Fortællinger om skabelse, syndefald, Kain og Abel, syndfloden og Babelstårnet. Vi taler med andre ord om de fortællinger i Bibelen, der hører til blandt de mest kendte og elskede, fordi de rører ved velkendte træk og smertepunkter i os. Lene Højholt skriver i sin indledning: *”Ifølge den bibelske forståelse har Gud åbnet en vej, som ethvert menneske må gå. Grundlæggende følelser på den vej er skam, angst og skyld. Disse følelser kan være tunge at bære, men de har også en positiv funktion i dannelsen af vores jeg og de er et vigtigt led i den vej, der fører mod Gud.*

Overordnet igennem hele den bibelske fortælling lyder beretningen om, hvordan Guds skabelse står bag alt, den skabelse, der toner ud i, at det enkelte menneske møder ham.”

Deltagelse lørdag 28. januar fra kl. 10-16 er gratis.

Tilmelding gerne inden 25. januar til undertegnede. Bibel kan medbringes eller lånes.

Den enkelte bedes selv medbringe service, mad og drikke til dagen.



Meditativ bibellæsning

21. februar og 28. marts kl. 19-21 fortsætter vi den fælles lytten og taknemhed, når det gælder den kommende søndags evangelietekst. Der er ingen tilmelding. Gruppen er åben for enhver, der har lyst til uforpligtende at kigge indenom og se, hvad det er.

Kl. 19.00 - kl. ca. 19.20 i præsteværelset er der salme, indledning og fælles læsning af den kommende søndags evangelietekst.

Kl. ca. 19.20 - kl. ca. 19.45 vælger den enkelte, om man vil sidde i sine egne tanker om teksten i kirkerummet (der er oplyst af levende lys) eller i præsteværelset.

Kl. ca. 19.45 - kl. 20.30 er der fælles udveksling og samtale i præsteværelset.

Kl. 20.30 i kirkerummet sluttes i fællesskab med musik, stilhed, bøn, Fadervor, velsignelse og aftensalme.

Mig og Harry

Ved Harry Potter-elsker Sara Holm



Mange børn og unge elsker Harry Potter-universet. Åndeløse af spænding har de læst de syv bøger og set de otte film. Læs her hvorfor.

Jeg var 11 år, da jeg begyndte at læse Harry Potter. Jeg kendte ikke særlig meget til Harry Potter universet på forhånd, men min veninde introducerede mig til bog nr. 2. Jeg læste to sider og var solgt! Så gennem mine teenageår voksede jeg bogstaveligt talt op sammen med Harry Potter: Jeg blev ældre i samme takt, som Harry blev det igennem bøgerne. Da den sidste bog i serien udkom i 2007 – 7 år efter jeg havde læst den første bog – stod jeg om natten nede ved Boghandleren og ventede til midnat, hvor jeg endelig kunne få slutningen på et halvt liv med Harry Potter.

Det gode mod det onde

Jeg har aldrig siden læst en bogserie, som har fascineret mig på samme måde, og som jeg kunne blive ved med at læse igen og igen. Men hvorfor fanger Harry Potter universet så mange mennesker? I sin enkelhed handler Harry Potter bøgerne om kærlighed. Kærligheden overfor ligegyldigheden, vreden og alt det onde som Harry Potter må kæmpe mod. Det gode mod det onde.



Den onde og kærlighedens offer

Jeg har igennem alle fortællingerne fornemmet den kristne symbolik, som de rummer, men det var først med den sidste bog, at jeg virkelig forstod, hvor meget det betyder for historien som helhed. Når man ser tilbage gennem Harrys liv har slutningen hele tiden ligget gemt og været så ligetil, at man ikke kunne se skoven for bare træer:

Snape, som i alle bøgerne har været stemplet som den onde, som Judas figuren, viser sig at være Harrys beskytter og en brik i et større spil.

Da Harry til sidst står over for Voldemort, over for det onde i os mennesker, over for vreden, for hadet, for egoismen, forstår Harry først, at han er nødt til at gå i døden for at redde sine venner – for at redde kærligheden. Det er det største offer, for hvad er større end ens eget liv? Jesus ofrede sig langfredag for menneskene, fordi han havde så meget kærlighed. Jesus genopstod igen på den tredje dag. På samme måde genopstår Harry, for at Voldemort ikke skal vinde over kærligheden. Den kærlighed, Harry har lært at kende igennem sin mor, gennem sine bedste venner, gennem sin kæreste.

Kærlighedens udødelige kraft

Harry Potter er en historie om kærligheden, og om det gode, som overvinder det onde. En gammel historie, som folk i hele verden kan genkende og forstå. Derfor elsker vi Harry Potter bøgerne.

Religion, kritik & ytringsfrihed

Debatdag onsdag den 1. februar 2012 kl. 17-21

Det tværkulturelle udvalg i Haderslev Stift inviterer hermed til en debat om religion, kritik og ytringsfrihed. Vores ønske er at fokusere på de muligheder for kritik og selvkritik, kristendom og islam rummer – og de vilkår vi har for dialog mellem kristne og muslimer.

Hvor ligger mulighederne, og hvor går grænserne for friheden til kritik, når det gælder egen eller andres religion?

Debatten i forlængelse af Muhammedtegningerne har på den ene side sat fokus på ytringsfrihed som et næsten ”helligt” begreb – og på den anden side også i nogle tilfælde ført til selvcensur og forskrækkelse i stedet for åben dialog.

Kan en besindelse på begrebet religionskritik og begrebet frihed være med til at nuancere debatten og åbne nye perspektiver? Det vil vi invitere fire oplægsholdere med forskellig baggrund til at belyse for os.



Program

- 17.00-17.15 Velkomst v/ ordstyrer Niels Henrik Arendt
- 17.15-18.00 Oplæg v/ dr. theol.:Theodor Jørgensen: **”Religionskritik i kristendom og islam”**
- 18.00-18.30 Oplæg v/ Kim Arne Pedersen, valgmenighedspræst og foredragsholder: **”Frihedsbegrebet i forhold til ytringsfrihed, med udgangspunkt i Grundtvig”**
- 18.30-18.40 Samtale i grupper

- 18.40-19.00 Spørgsmål til TJ og KP
- 19.00-19.30 Spisning
- 19.30-19.50 Oplæg v/ Mustafa Gezen, religionshistoriker og talsmand for Muslimernes Fællesråd: **”Frihedsbegrebet og religionskritik i Islam”**
- 19.50-20.10 Oplæg v/ Morten Kvist, valgmenighedspræst og debattør: **”En kritisk replik”**
- 20.10-20.20 Samtale i grupper
- 20.20-20.55 Debat med alle 4 bidragydere
- 21.00 Afslutning v/ Niels Henrik Arendt

Det praktiske

Onsdag den 1. februar 2012 kl. 17-21 på Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, 6000 Kolding

Tilmelding: Senest onsdag d.18. januar til Haderslev Stift, Lis Lind på ll@km.dk eller tlf. 74 52 20 25 med angivelse af, hvortil regning skal sendes. Pris 150,- kr. inkl. forplejning. Efter deltagelse i debatdagen udsendes regning fra Haderslev Stift.

Arrangør: Det tværkulturelle udvalg i Haderslev Stift



Sogneeftermiddage i vinterens løb

Tirsdage kl. 14.30-16.30, fri entré, kaffe 20 kr.

Tirsdag den 29. november 2011

”Glædens fødselsdag – om Grundtvigs julesalmer”

Ved fungerende sognepræst Merete Bøye, Silkeborg

Det er ganske vist Brorson, der er kendt som ”julens digter”, men N.F.S. Grundtvig har også skrevet mange af vore mest kendte og elskede julesalmer. Som det gælder for hans øvrige digtning, spænder Grundtvigs julesalmer fra det barnligt enkle (”Et barn er født i Betlehem”) til det dogmatisk præcise (”Glæden hun er født i dag”). Vi vil høre om salmerne, syng dem og glæde os over dem!



Tirsdag den 17. januar 2012

”Når præsten går i byen”

Ved sognepræst Iben Munkgaard Davids, Brændkjærkirken, Kolding

I fem år vandrede Iben Munkgaard Davids gaderne tynde i Århus, som Gadepræst for unge. Fem spændende år med masser af møder med unge i alle mulige situationer. Samtaler, der handlede om død og sorg, Gud og tro, meningen med livet, skabelse, taknemmelighed og frustration over at være ung. Hun vil tage os med på en vandring i Århus og mødet med disse. Hun vil også fortælle om, hvordan erfaringer fra disse særlige år kan bruges i et mere almindeligt præsteembede.



Tirsdag den 7. februar 2012

”Hvad jeg fik ud af min studieorlov i Oxford?”

Ved sognepræst Michael Markussen

Michael Markussen fortæller denne eftermiddag om tre måneders studieophold i Oxford i efteråret 2011. Fokus vil være på, hvad han lærte af Church of England i forhold til dét at være kirke i et flerkulturelt samfund.



Tirsdag den 6. marts 2012

Fortælling om Ida Jessens forfatterskab, særligt bogen ”Børnene”

Ved Arne Corydon

”Børnene” er en fortsættelse af to andre bøger, der dog alle kan læses selvstændigt. Bøgerne kredser om et af livets store spørgsmål: Hvordan får vi et godt forhold til vores børn – som små og som voksne? Og hvad med børnebørnene: Glider de fra os – eller kan vi bevare et nært forhold til dem – også når de bliver voksne? Er der noget, vi kan give af os selv for deres skyld, og kan vi overhovedet tåle at miste dem? Kan vi holde af dem, også når de går en anden vej end den, vi synes rigtig? Kom og tag del i eftertanken og samtalen!



Sangeftermiddage i vinterens løb 2011 – 2012

Tirsdage kl. 14.30-16.30.

Datoerne er:

6. og 13. december, 10. 24. og 31. januar, 14., 21. og 28. februar.

Eftermiddagene med sang i alle genrer ledes af pianist Annelise Kaasgaard.

Fri entré. Alle er velkomne.



Gudstjenester kl. 10.30

– hvor andet tidspunkt ikke er anført

Kirkecaféen er åben hver søndag efter gudstjenesten. Gratis kaffe.

November

Søndag 27. 1. søndag i advent. Medvirken af lejlighedskoret BM

December

Søndag 4. 2. søndag i advent BK

Sunday 4th Church Service in English at 1 p.m. BK

Søndag 11. 3. søndag i advent. Efterfølgende sandwich og koncert BM

Søndag 18. Julen synges ind – menigheden har valgt søndagens salmer BM

Fredag 24. Christmas Service in English at 12.30 p.m. BK

Juleaften kl. 14.00 BK

Juleaften kl. 16.00 BM

Søndag 25. Juledag. Kristi fødsel BK

Mandag 26. 2. juledag. Jesu udsendelsestale til disciplene BM

Lørdag 31. Nytåret synges ind kl. 15.30 BM

Januar

Søndag 1 Der henvises til byens øvrige kirker

Søndag 8. ”Lad de små børn komme til mig” MM

Sunday 8th Church Service in English at 1 p.m. MM

Søndag 15. Den samaritanske kvinde møder Jesus ved Sykars brønd MM

Søndag 22. ”Gå, det skal ske dig, som du troede!” Kirkefrokost BM

Søndag 29. Om hvedekornets lov BM

Februar

Søndag 5. Lignelsen om de betroede talenter MM

Sunday 5th Church Service in English at 1 p.m. MM

Søndag 12. Jesus fortæller Gudsrige-lignelser MM

Søndag 19. Fastelavnsgudstjeneste for hele familien BM

Søndag 26. Efterfølgende kirkefrokost og besøg af Mariadøtrene, Kollund BM

Marts

Søndag 4. Nødhjælpsegudstjeneste og sogneindsamling MM

MM: Michael Markussen BM: Birgitte Molin BK: Benjamin König

Taxatransport til gudstjenesten:

Kan bestilles på telefon 75 52 15 00, indtil senest kl. 9.00 på helligdagen. Oplys ved bestilling, der er tale om kirkebil til Simon Peters Kirke. Hjemtur er ikke inkluderet, men bestilles gerne af kirketjener.

Simon Peters Kirke – en åben kirke

Besøg kirken på Islandsvej 12, 6000 Kolding

eller kirkens hjemmeside på www.simonpeterskirke.dk

Kordegne/personregisterførere

Flemming Nissen

E-mail: fni@km.dk

Anne-Vibeke Enné Bæk

E-mail: aveb@km.dk

Telefon 75 53 87 12

Træffes i kirkekontorets åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 09.30-13.00

Torsdag tillige kl. 16.00-17.30

Fredag..... kl. 09.30-12.00

Sognepræster

Michael Markussen

Orlov til 31/12-11

Islandsvej 14, 6000 Kolding

Telefon: 75 52 50 61

E-mail: mima@km.dk

Træffes efter aftale undtagen mandag

Birgitte Molin

Gøhlmannsvej 92, 6000 Kolding

Telefon: 75 52 38 38

E-mail: bimo@km.dk

Træffes efter aftale undtagen fredag

Benjamin König

Fungerende sognepræst til 31/12-11

Telefon: 75 52 50 61

E-mail: benjaminpraest@gmail.com

Træffes efter aftale undtagen mandag

Organist

Ejvind Amorsen

Telefon: 61 40 40 35

E-mail: organist@amorsen.info

Træffes efter aftale undtagen mandag

Kirkebladet

Kirkebladet er trykt på miljøvenligt, CO2 neutralt papir med miljørigtige farver og udgives af Simon Peters Sogns menighedsråd. Ansvarshavende: Sognepræsterne. Redaktion: Kommunikationsudvalget.

Layout: info@mariannejespersen.dk

Kirketjenere

Jørgen Pedersen

Holger Møberg

Telefon: 40 15 55 65

E-mail: jsen@km.dk

Træffes alle hverdage kl. 8-15

Tværkulturel sognemedhjælper i Kolding Provsti

Elizabeth Padillo Olesen

Telefon: 43 53 53 49 eller 30 45 04 14

E-mail: bethpadillo5@gmail.com

Menighedsrådets formand

Tove Møller, Hospitalsgade 41, 6000 Kolding

Telefon: 75 50 48 92. E-mail: tove@tovem.dk

Dåb

Henvendelse til kirkekontoret.

Konfirmation

Se kirkens hjemmeside.

Vielse

Henvendelse til den præst, hvis medvirken ønskes.

Begravelse

Henvendelse til den bedemand, man ønsker at gøre brug af.

